

Os fra 1940`erne.

Vi har overlevet og det er helt godt klaret når man tager i betragtning at:

Vi blev født før: Fjernsyn, penicillin, poliosukker, færdigretter, plastik, kontaktlinser, skateboard og P-piller. Vi kom før: Strømpebukser, opvaskemaskiner, tørretumblere, elektriske tæpper, strygefrit tøj og før mennesker kunne gå på månen.

Den gang blev man først gift og dernæst boede man sammen. Nej hvor var vi gammeldags.

Den gang var hushjælpen enepige og ikke hjemmehjælper. Teenagers var ikke opfundet og en dronning var en der var gift med kongen.

Vi er fra før hjemmegående husfædre, computere, CD`er og karriere-livsstil. Vi er fra før Plejehjem, gruppeterapi og selvhjælpsgrupper.

Vi havde aldrig hørt om program3, TV2, elektriske skrivemaskiner, kunstige hjerter, kaffemaskiner, yoghurt og ørenringe til mænd.

Service var noget til hjemmet, med 12 af hver. Nu er service noget man fik bl.a. på kommunekontoret og posthuset.

Omkring 1940 kostede et ugeblad 50 øre og et teknosæt 18,75 kr. Mad til familien i en hel måned kostede 250 kr.

Vi er fra en tid med Richs kaffetilsætning, rationeringsmærker og Julens Glæde. Nu oplever vi rotteræs, rockmusik og gevinstopsparing. Vi voksede op med sovs, kartofler og brød. Nu er det Pizza, pomfritter, og Mac Donalds.

Pulverkaffe kendte vi ikke noget til. Aldersrentenydere er blevet til folkepensionister. Vi er fra før telefax, fjernbetjening og naturgas. Vi havde ikke kiropraktorer, supermarkeder, mejetærskere og malkemaskiner.

Vi er fra før stregkoder, sygesikring, kollektiver og Christiania. Vi er fra en tid uden Hårde hvidevarer, charterrejser, genbrugsbutikker og bistandshjælp.

Vi er fra før bodybuilding, elektriske barbermaskiner, boblebad og Beatles. Vi er fra før carporte, kostpyramider og drivhuseffekt.

Vi har levet før, under og efter Berlin-muren og Den kolde krig. Vi har set skørter til anklerne, til læggene, til knæene, til midt på låret, og hele vejen ned igen.

Men vi har overlevet – og vi er klar til nye udfordringer.