

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland – Thy`s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren.

Turen startede i overskyet vejr, men efterhånden som vi kørte mod syd dukkede solen op og det blev en dejlig solskinsdag. Før vi passerede Vejle var vi inde på et cafeteria og få rundstykker og kaffe. Derefter gik



det videre mod Frøslev hvor vi blev modtaget af daglig leder af udstillingen, Jens Laursen. Her fik vi igen kaffe og rundstykker og en god og udførlig briefing om museet og dets formål.

Herefter blev vi sluppet løs på området og kunne i små grupper selv gå rundt og studere udstillingerne. Der var meget at se på. Der var FN udstilling, Naturudstilling fra Skov & Naturstyrelsen, Hjemmeværnets museum og Beredskabsstyrelsens udstilling. Der var mange interessante ting at se på og der gik da også en del tid med at nærstudere plancher og genstande.



Her studeres udstillingen om Den Danske Brigade i Sverige.

De hvide busser.

Udstillingen rummede også en af de hvide busser der transportererede skandinaviske kz-fanger hjem. April 1945 dukkede de hvide busser op i de tyske kz-lejre. Det var lykkedes den svenske grev Folke Bernadotte at forhandle sig til frihed for danske og norske kz-fanger. Der blev i alt hentet 15.000 fanger hjem på denne måde.

Her kan du på nettet se flere billeder af de hvide busser.

<http://drk.dk/sw34353.asp>



Tavle med navne på kz-fanger der blev transporteret til tyskland fra Frøslev lejren. Tavlen studeres og man kunne ikke genkende til flere navne her fra vores område. Blandt navnene fandt vi tidligere uddannelsesofficer ved det tidligere distrikt Himmerland nu afdøde kaptajn Frank Laursen fra Nibe. Han blev taget sammen med et par andre unge drenge fra Nibe.

Fra artikel i Nibe avis fortælles følgende:

Nibegruppen fik en brat ende idet den blev stukket af en dansker, en vognmand fra Aalborg, der var tysk håndlanger. Fem Nibedrenge, Karl Salling Møller, Martin Carlsen, Holger Jepsen, Aage Kirk (Christensen) og Frank Laursen måtte lide den tort at blive arresteret og ført til Frøslevlejren, hvorfra de senere blev sendt videre til Tyskland. Otte andre Nibedrenge, Knud Erik Schiønning, Jørgen Kirk (Christensen), Henning højgaard, Niels Jørgen Jensen, Eskild Bondesen, Kaj Christensen, August Hansen og Poul Søndergaard måtte i huj og hast flygte til Sverige hvor de indtrådte i Den Danske Brigade.



Tidligere kompagnichef Rudolf Stougaard beretter om sine oplevelser i modstandsbevægelsen under krigen.

Et udpluk af skilte fra tiden i lejren. Lus optrådte i tusindtal i lejren. De var ikke til at undgå når så mange var stuvet sammen på meget lille plads og der samtidig ikke var gode forhold til den personlige hygiejne.



Hr. Hitler optrådte som sprællemænd i en udstilling hos beredskabsstyrelsen. Under krigen fremstillede man sprællemænd af de forskellige naziledere.

Hvem husker ikke også matador udsendelsen hvor nogle tyske soldater skulle låne grisehandler Larsens toilet og fandt nogle billeder under tøndens låg?



At man udfoldede kreativitet med hensyn til radiolytning viser følgende detalje fra udstillingen. Tyskerne ledte forgæves efter skjulte radioapparater hvorpå man kunne lytte til nyheder fra de allieredes udsendelser via BBC i London.



Kuffert ovenpå skab i et af opholdsrummene.



Samling før hjemturen efter en begivenhedsrig dag.



Så går turen hjemad mod Himmerland.



Jens Laursen, til højre, og en af hans folk i døren til Hjemmeværnsmuseet.

Det var en vellykket og interessant tur og alle udtrykte da også stor tilfredshed med hvad man havde oplevet. Jeg kan trygt anbefale at besøge lejren, men afsæt rigelig med tid. Der er virkelig mange interessante detaljer at studere. Nord for Vejle besøgte vi det samme cafeteria som på udturen og spiste aftensmad der bestod af hakkebøf med løg.

Se også.

Frøslevlejrens museum. <http://www.froslevlejrensmuseum.dk/>

Dansk Røde Kors. De hvide busser. <http://drk.dk/sw34349.asp>