

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj 2008, på en forud planlagt tur til Frederikshavn. Vi skulle se de tyske bunkersanlæg fra WWII, som ligger oppe i Pikkerbakkerne. Klokken 10 ankom vi til destinationen, hvor vi mødtes med medlemmer af Forsvars & Garnisonsmuseets venner. Vi havde koblet os på deres tur, der senere ville gå til Søværnets sergent- og grundskole og en rundvisning på Flådestation Frederikshavn.

Efter at vi havde drukket en kop kaffe og spist medbragte rundstykker, fik vi museets historie. Lederen af museet fortalte levende om museet og dets omgivelser. Da han var færdig havde vi lige tid til en kort



tur rundt i omgivelserne inden turen gik videre til Søværnets Sergent- og grundskole, der er smukt beliggende i Bangsbo skov. Søværnet er Frederikshavns største arbejdsplads, og fylder godt i gadebilledet. Arbejdspladsen ligger spredt på en række adresser rundt om i byen og omegnen.

På Søværnets sergent- og grundskole blev vi vist rundt og så alle de moderne



faciliteter på området. Vi var særlig imponeret af svømmehallen med et svømmebassin der var 25 meter langt og 4,5 meter dyb overalt. Her kunne man simulere redningsaktioner

ude på vandet. Man kunne lave bølger, blæst, regn og kulravende mørke med

lynglimt. En stor propel for enden af bassinet leverede en god stormende kuling med tilsat vand. Vi fik en levende skildring af hvad det vil sige at ligge ude på havet i mørke og redde sig op i en redningsflåde.



Skolens faciliteter er smukt og nænsomt placeret i Bangsboskoven.

Efter at have set alle skolens faciliteter var vi blevet godt sultne og kørte ned til Møllehuset, <http://www.mollehuset.dk/>, for at spise.



Her venter man på at maden bliver serveret.

Herefter gik turen videre til Flådestationen, hvor vi blev vist rundt af en chefsergent. Vi var om bord på HMDS THETIS, der for nylig havde været nede for at beskytte nødhjælpsskibe mod pirater, ud for Afrikas kyst.



F 357 THETIS (Kommandoskib)

Den alvidende chefsergent førte os rundt på skibet og fortalte om livet ombord. Han vidste alt muligt om skibet, og kunne besvare alle stillede spørgsmål til vores fulde tilfredshed.



Forhenværende KN og kompagnichef i Hjemmeværnet Rudolf Stougård sidder godt i stolen hvorfra man styrer hele skibet.



Thetis er, som skiltet viser, bygget på Svendborg værft som bygning nr. 194.

Her var lige to skruer som ikke var rustfrie. Det er nok nogle værftet har brugt.

Det var faktisk det hele en såkaldt landkrabbe kunne finde på det ellers flot vedligeholdte skib.

Harly kunne, som sædvanlig, ikke dy sig for at pille lidt ved udstyret.



Chefsergenten fik, af formanden for Forsvars & Garnisonsmuseets venner, overrakt en lille gave som tak for den interessante og oplysende rundvisning.

Da vi først på dagen var i tidsnød og ikke nåede at se hele fortet, kørte vi lige derop igen inden hjemturen. Her var der så lige tid til at komme ind og bese de forskellige bunkers med deres udstillinger. Derefter gik det atter hjemad mod Himmerland efter en interessant og oplevelsesrig dag.

[Links. Venstreklæk med musen på navnet.](#)



[Bangsbo fort](#)



[Møllehuset Bangsbo](#)



[Søværnets sergent- og grundskole holder åbent hus](#)

Linket virker ikke mere, SOK har tilsyneladende slettet dokumentet.



F 357 THETIS (Kommandoskib)

[Rejsebreve](#)



[1. Eskadres skibe og fartøjer pr. 1. januar 2006](#)



[Her kan du se flere billeder fra turen](#)